



Bijbelstudie deel 5

Gedenk de sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de sabbat van de HEERE, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienaar, noch uw dienares, noch uw vee, noch uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de HEERE de hemel en de aarde gemaakt, de zee, en al wat erin is, en Hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de HEERE de sabbatdag, en heiligde die.



In de hele lijst met de 10 woorden vallen dit vierde en het volgende vijfde woord op. Waar tot dusver de woorden begonnen met een verbod hebben we hier het eerste woord wat een gebod bevat. Opvallend dat in de lijst met de 10 woorden er centraal niet 2 verboden maar positief geformuleerde geboden staan. Dat heeft ergens iets moois, niet waar? De 10 woorden gaan over de relatie van Israël met de HEERE en ook de onderlinge relatie. De eerste geboden gaan over de omgang met God zelf en de laatste geboden gaan over hoe het volk van God in de onderlinge relatie God mag eren en zodoende getuige mag zijn. Je zou kunnen zeggen dat als je alle verboden weghaalt, als alle afgoderij en menselijke geschillen verdwijnen je een volk overhoudt wat gezamenlijk samen met God geniet van de Schepping en de onderlinge relatie.

Hoe ga jij om met het principe van de rustdag? Welke elementen zijn voor jou van belang en waarom?

Zijn er vergeleken met vroeger dingen veranderd in jouw omgaan met de rustdag? Welke zaken zijn dat en waarom ben je daar anders over gaan denken?

Het is niet vreemd om te stellen dat de HEERE het leven van Israël organiseert rondom de Sabbat. Het principe van de rustdag dicteert het ritme van de werkweek, het ritme van de feestdagen (Lev. 23), het omgaan met het land (Lev. 25:1-7), de omgang met slaven (ex. 21:1-2) en elke halve eeuw was er een Jubeljaar (Lev. 25:8-22) In Kolossenzen 2:16 schrijft Paulus dat



deze voorschriften voor Christenen niet verplicht zijn. Toch zien we dat ook de kerk vanaf het aller vroegste (bv. Handelingen 20:7) begin het principe van dit vierde gebod in ere houdt. We doen dit echter niet meer op de sabbat maar op de eerste dag van de week, de zondag omdat dit de dag is waarop de Heer Jezus opstond uit de dood. (Markus 16:9) Het principe wordt in ere gehouden omdat de relevantie van het gebod herkend wordt. Door de eeuwen heen hebben mensen herkend dat het geboden ritme van werk, ontspanning en aanbidding een heilzaam ritme is.

Het gebod zelf kun je in drie delen opknippen: 1, het gebod zelf (vs. 8) , 2 de praktische uitwerking van het gebod (vs. 9-10) en 3, de redenen van het gebod. (vs. 11)



Gedenken

Het gebod begint met een oproep om te gedenken.

Waar denk jij aan bij het woord "gedenken" ?

In, bijvoorbeeld, Exodus 2:24 en 6:5 zien we wat de HEERE God verstaat onder gedenken. Het is dan nooit een passief herinneren maar het gedenken spoort God aan tot actie, tot verlossing en bevrijding. Ook voor Israël gaat dat op. Met de oproep om de Sabbat te gedenken wordt Israël aangespoord tot actie. In dit geval bestaat de actie eruit om te stoppen met werken. In die gehoorzaamheid zit dan ook een erkenning van Gods autoriteit en een vertrouwen op Zijn voorzienigheid.

Heiligen

Vervolgens wordt Israël opgeroepen om de Sabbat te heiligen. Door iets te heiligen wordt iets/iemand afgezonderd van datgene wat niet heilig is. Het wordt apart gezet, het is anders dan al het andere. Allereerst is de dag door de HEERE zelf heilig verklaard. De tabernakel en later de tempel zijn heilige plaatsen omdat ze aan de HEERE gewijd zijn, het zijn Zijn plaatsen. De sabbat is heilig omdat God deze dag heilig verklaard. Zoals je in de tempel op Gods bijzondere terrein komt zo begeef je jezelf op de Sabbat in Gods bijzondere tijd. Door gewoon door te gaan met je eigen projecten en God op Zijn dag te negeren ontheilig je de dag. Sla je geen acht op het bijzondere karakter van de dag. Natuurlijk is elke dag in de tijd van de HEERE maar door Zijn rustdag te houden worden we wekelijks bijzonder bepaald bij dat gegeven.



baptisten
gemeente
vroomshoop



Door de Sabbat te houden/ te heiligen wordt deze dag daadwerkelijk apart gezet van alle andere dagen van de week. Het is een dag van rust, het is een dag speciaal voor God en daarmee een dag die anders van karakter en invulling mag zijn dan de andere dagen van de week.

Wat is in onze tijd het "andere" van de zondag nog vergeleken met de rest van de week?

Een uit elke 7

Ik zei al dat de HEERE het leven van Israël organiseert rondom het principe van de Sabbat. Na 6 dagen van werken volgt er 1 dag van rust. Werken en drukte is op zich een goede zaak maar God bepaalt dat er een ritme moet zijn tussen allerlei bezigheden en rust. Met de Sabbat/rustdag komt God de menselijke agenda binnen en verstoort deze. De Sabbat zet de menselijke drukte voor een ogenblik stil. De dagelijkse drukte en het bijhorende rumoer worden even geparkeerd voor rust en stilte. In onze tijd verdwijnt het bijzondere van de rustdag steeds meer op de achtergrond. Wat denk jij? **Zou het ritme van 6 dagen werken en 1 dag van rust vandaag nog steeds heilzaam zijn? Hoe zou die dag van rust er dan uit behoren te zien?**



Niet alleen voor jou!

Nadat de Heere het Sabbat gebod heeft gegeven zorgt Hij er ook voor dat dit gebod ruimte en rust geeft aan iedereen. Niet alleen de Israëlieten zelf maar ook slaven, dienstknechten en dieren doen mee in het ritme wat God geeft. Hierin wordt ook het karakter van de HEERE zichtbaar. God is een God van bevrijding en van Verlossing, een God die rust wil geven. Niet alleen aan een bepaalde elite maar aan iedereen. In de Sabbatswet en de regelingen rondom het Sabbatsjaar en het Jubeljaar zie je dat sociale hart van God ook weer terug.



baptisten
gemeente
vroomshoop



De rust en vrijheid van God ook aan de ander schenken...wat betekent dat voor jou? Hoe geef jij daar invulling aan met betrekking tot de rustdag en de rest van je leven?

Die vrijheid zien we natuurlijk in ultieme vorm terug bij de Heer Jezus. Lees Matteüs 11:28-30 en Johannes 8:36. Wat zeggen deze teksten jou over de rust die je bij de Heer Jezus mag vinden?

Gods voorbeeld



In het gebod wijst de HEERE op het voorbeeld wat Hij zelf geeft. We lezen erover in Genesis 2:1-3. Als God klaar is met Zijn Scheppingswerk rust Hij op de 7^e dag. Hij stopt met het Scheppende werk, zet de dag apart van de andere 6 dagen en spreekt er een zegen over uit.

Gods zegen is dat God je het goede wenst. De zegen van God gaat gepaard met Zijn bescherming, Zijn vrede, Zijn heilheid en Zijn voorzienigheid. Wanneer we meegaan in Gods ritme mogen we dus ook Zijn zegen tegemoet zien. Die zegen zit zeker verscholen in de dag zelf. God geeft een dag anders dan alle andere op te stoppen met werken en te genieten van de resultaten ervan. Zoals God afstand nam en genoot van Zijn Schepping zo mogen wij op de rustdag genieten van de resultaten van ons werk. We werken maar zijn geen slaven van ons werk.

Hoe ziet dat genieten er voor jou uit?



baptisten
geméente
vroomshoop



Een dag voor de HEERE

De sabbat/rustdag is door God geheiligd, apart gezet. Ook is het een dag gewijd aan Hem zelf. Het is de sabbat van de HEERE. Zoals Israël op de sabbat samenkwam voor het aangezicht van God om Hem te eren zo doet de Gemeente dat ook. Het samenkomen is een belangrijk onderdeel van de rustdag. Samen met andere gelovigen Gods zegeningen ontvangen, vieren en Hem eren zien we in de geschiedenis terug bij zowel Israël als de Gemeente. Geloven en samenkomen op de rustdag zijn van oudsher innig met elkaar verbonden.

Op welke wijze is voor jou de rustdag gewijd aan de HEERE God? Welke rol speelt het samenkomen met andere gelovigen daarin voor jou?
