



10 oktober 2021 ochtenddienst

Bij de preek

U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen, en die niet dienen, want Ik, de HEERE, uw God, ben een na-ijverig God, Die de misdaad van de vaders vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die Mij haten, maar Die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die Mij liefhebben en Mijn geboden in acht nemen. Exodus 20:4-6

- 1 We zijn gemaakt om te aanbidden zeg ik aan het begin van de preek. Wie of wat aanbid jij? Geeft dat je vrijheid of houdt het je gevangen?
- 2 Israël creëert een beeld van God wat aansluit bij de verlangens en behoeften die ze op dat moment hebben. Ben je het daarmee eens of zie je het gouden kalf toch als iets anders?
- 3 Ook Christenen leven soms in een soort van narcistische relatie met God waarin eigen behoeften/beelden belangrijker zijn dan de God van de Bijbel zeg ik in de preek. Herken je dat ook in je eigen relatie met God? Hoe dan?
- 4 Op welke wijze is God totaal anders dan jij graag zou willen? Anders gezegd; welke karaktereigenschappen van God vindt jij moeilijk om een plek te geven in je geloofsbeleving en waarom?
- 5 De Bijbel noemt Jezus als beeld van de onzichtbare God. Waarom is dat niet in strijd met de eerste 2 woorden in Exodus 20 denk jij?
- 6 Op welke wijze zet de liefde van God in en door Jezus Christus jou in beweging?