

SERMON NOTES

baptisten
gemeente
vroomshoop

Bij de preek

- 1 Welke dingen in jouw leven zijn van grote waarde?
- 2 De parelkoopman in de gelijkenis ruilt alles van waarde in omdat hij de ene parel graag wil hebben. Denk jij dat het Koninkrijk van God grotere waarde heeft dan de andere dingen in jouw leven?
- 3 Als je de gelijkenissen in Matteüs 13:44-46 leest zou je kunnen denken dat het Koninkrijk van God te koop is. Waarom kan dat nooit de boodschap van Jezus zijn?
- 4 De echte boodschap is de reactie op de boodschap van het Koninkrijk van God. Weet jij nog hoe jouw eerste reactie was toen jij het evangelie van Jezus hoorde?
- 5 Paulus zegt in Filippenzen 3:7-8 Alles wat ik vroeger zo belangrijk vond, vind ik nu totaal waardeloos. (BGT) Kun jij dat begrijpen? Waarom wel of niet?
- 6 Beide mensen in de gelijkenissen geven alles op voor het Koninkrijk van God. Als jij kijkt naar je leven op dit moment zijn er dan misschien zaken die jij moet opgeven? Durf je dat ook te doen?
- 7 De man die de schat vindt verkoopt alles met blijdschap om de akker met de schat te kunnen kopen. Ken jij die blijdschap die het geloof blijkbaar wil brengen ook in jouw leven?