



## Bij de preek

---

### Zondagavond 5 september

- 1 We gaan komend seizoen in de Bijbelstudie en een aantal preken stilstaan bij de 10 woorden zoals we die lezen in Exodus 20:1-17. We kennen het ook wel als de 10 geboden. Wat is jouw eerste reactie als je denkt aan de 10 geboden?
- 2 Wat denk jij? Hebben wij als Christenen nog iets te maken met de 10 geboden of was dit meer iets voor Israël?
- 3 God openbaart Zichzelf als een adelaar die strijdt voor Zijn volk en hen naar de veiligheid draagt. Heb jij Gods aanwezigheid wel eens op die wijze ervaren?
- 4 Israël krijgt drie dagen om zich klaar te maken op de ontmoeting met de Heilige God. Als jij wist dat je over drie dagen God onder ogen zou komen wat zou je dan doen om jezelf daarop voor te bereiden?
- 5 In Christus zijn wij Gods kostbare bezit. Wat stel jij je daarbij voor? Heeft het invloed op hoe jij in het leven staat?
- 6 We zijn een heilig volk en een koninklijk priesterschap. Hoe wordt dat zichtbaar in onze gemeente? En in jouw persoonlijk leven?
- 7 Welke rol zouden de 10 woorden kunnen spelen in onze gemeente en in jouw leven?