



## Bij de preek

---

Ochtenddienst 26 september 2021

Exodus 20:1-3 en 1 Koningen 18:17-39

- 1 Ondanks dat God zoveel mooie dingen voor Israël gedaan heeft zien we telkens weer dat ze Hem in de steek laten/niet dienen. Wat vind jij daarvan?
- 2 Stel dat je erbij was geweest daar op de Karmel. Wat had op jou de meeste indruk gemaakt denk je en waarom?
- 3 De gedachte dat alle religies op hetzelfde neerkomen is een populaire gedachte. Hoe sta jij daarin?
- 4 In het eerste gebod claimt God exclusiviteit. Ook Jezus zegt iets dergelijks met de woorden: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de vader dan door mij. Wat vindt jij eigenlijk van een dergelijke exclusieve claim? Is dat niet vreselijk liefdeloos en onverdraagzaam?
- 5 De God van de Bijbel duldt niets of niemand naast zich. Hij accepteert geen halfslachtigheid maar vraagt heel onze toewijding. Laat jij ook wel eens steekjes vallen op dat gebied? Wat zou je anders willen doen?
- 6 Is dopen ook een daad van totale toewijding? Waarom denk je dat en welke stappen heb jij daarin gezet?