

## Vragen voor verdieping en gesprek

- 1 Zondebesef en liefde voor God gaan hand in hand zeg ik in de preek. Ben je het daarmee eens of niet? Waarom?
- 2 Is Simons beeld van zichzelf (en zijn zonde) correct of misleidend? Simon was waarschijnlijk een waardevol lid van de Joodse gemeenschap een zuivere en rechtvaardige Farizeeër was die de Joodse wet nauwkeurig hield.
- 3 Voel jij jezelf wel eens beter/rechtvaardiger of vromer dan andere mensen? In wat voor situaties? Of misschien het tegendeel; voel jij je zondiger dan een ander?
- 4 Maken wij onderscheid in de zwaarte van zonden of leggen wij op bepaalde zonden meer nadruk dan op andere? Is dat terecht volgens de gelijkenis van Jezus?
- 5 Wat is volgens jou het verschil tussen het hart van Simon en het hart van de zondares? Met wie van deze twee voel jij je het meest verbonden?
- 6 Het punt in de gelijkenis is dat het uiteindelijk niet gaat om de hoogte van de schuld maar om het feit dat je het zelf niet terug kan betalen. Hoe ervaar jij dat?
- 7 Wat heeft je het meeste aangesproken in deze verkondiging en wat neem jij eruit mee?