

Dienst 27 juni 2021
Het land in bezit nemen 3

Vragen voor verdieping en gesprek

- 1 Je bent al voor de grondlegging van de wereld door God geliefd en gekozen. Wat vind je daar eigenlijk van?
- 2 Waarom zou God eigenlijk voor jou moeten kiezen? Heeft Hij een goede reden om jou te verkiezen?
- 3 In de preek zeg ik dat "God niet de bekwame of capabele kiest maar degene die Hij kiest bekwaam/capabel maakt. Zie jij dit ook terug in je eigen leven?
- 4 God kiest jou om totaal anders te zijn. Wat is jouw beeld bij "heilig zijn"?
- 5 We zijn gekozen om een gemeenschap te vormen die radicaal leeft uit genade en die genade ook onderling uitleeft en uitdeelt. Wat is daarvan zichtbaar in onze gemeente?
- 6 We zijn geroepen als priesters. We mogen God aanbidden en vertegenwoordigen. Hoe kunnen we dat doen? Hoe doe jij dat?
- 7 Kan de zekerheid dat je door God geliefd en gekozen bent je echt helpen om meer naar die mooie roeping te leven denk je? Waarom en hoe?
- 8 Wat heeft je het meeste aangesproken in deze verkondiging en wat neem jij eruit mee?